



MAURITANIË. BROOD, VLIEGEN EN LANDBOUW.

De bakkerij draait op volle toeren, twee van de jonge (dove) bakkers hebben het vak al snel door. De zes anderen hebben meer moeite. Zij kunnen nog niet lezen en schrijven en ook wegen is nog niet hun sterkste kant.

Twee keer per week krijgen ze les in deze noodzakelijke vaardigheden.



Een van de jongens die het wegen redelijk onder de knie lijkt te hebben, weegt dagelijks het meel, de broodverharder en het water en zout af.



Vandaag start hij ook vol goede moed met het afwegen van de ingrediënten en kiept alles in de deegmengmachine. Er is echter een probleem: De zak met meel is bijna leeg en hij heeft dus niet genoeg voor de 30 stokbroden die vandaag gebakken worden. Geen nood, het vat met suiker is nog redelijk vol, dus vult hij het aan met suiker. De jongen die verantwoordelijk is voor het mengen van het deeg, merkt niets bijzonders en gaat met het mengen aan de slag. Daarna komen de anderen in beweging om het deeg te kneden. Een van de jonge bakkers die het vak beheerst, merkt op dat er suiker in het brood zit. Er wordt overlegd en besloten het brood gewoon af te bakken. Een paar uur later worden massieve suikerbroden geserveerd. De bakkers halen hun schouders op: 'volgende keer beter.'



De eerste zending klamboes is klaar. Alles wordt ingepakt en wij nemen ze mee. De eerste rit is naar het ziekenhuisje in Fouta dat door Silent Work is gebouwd. Daar worden ze met graagte ontvangen. Vanaf 7 uur in de avond dansen de muggen in grote families rond de zieken in de bedden. Door de hitte

en het water in de rivier hebben de muggen hier vrij spel. We laten ook een stapel achter voor de vrouwen die een baby krijgen. Zij kunnen tegen betaling van een euro een klamboe meenemen om zichzelf en de baby te beschermen tegen malaria. De verpleegkundige zal een bijeenkomst organiseren om voorlichting te geven over het gebruik van de klamboes en de noodzaak ervan. Het tweede, derde en vierde pakket wordt met gelijk plezier in de ziekenhuisjes ontvangen.

Het vijfde pakket wordt afgeleverd bij een volgend ziekenhuisje, ook gebouwd door Silent Work. Als we binnenstappen worden we bedrukt begroet. Al snel is duidelijk dat hier verdriet heerst. We zien kleine kinderen op een rijtje liggen die ernstig ziek zijn. De vliegen dansen om hun zieke lijfjes. Meningitis zegt onze vriend de dokter. Gelukkig hebben ze voldoende medicijnen dankzij de koelbox op zonne-energie. Voorzichtig hangen we de klamboes over de bedden van de zieke kinderen en hun moeders. We hopen dat ze geheel zullen genezen.



De vrachtwagen met de tractor komt na twee dagen aan bij het agricultuur project van Silent Work. Maar hoe krijgen we hem uit de vrachtwagen? We rijden de vrachtwagen naar de verhoogd liggende zandweg, maar die is te stijf voor het afrijden. Dan verderop bij een ander dorp waar een helling is bij de rivier, maar die blijkt te smal. Dan naar de begraafplaats; deze ligt op een heuvel, zodat bij regen de schadelijke stoffen niet in de waterputten komen. We zoeken een bescheiden plekje waar we de doden niet storen in hun rust. Er wordt een verbinding tussen de vrachtwagen en de heuvel geschept van zand en aarde en Demba rijdt de tractor er voorzichtig uit. Er wordt bescheiden gejuicht.

Als Demba met de tractor bij het landbouwproject aankomt wordt er met vereende krachten maar vooral met hulp van de deskundigen die wij uit Kaedi (150km) hebben gehaald, de cultivator geïnstalleerd. De tractorrijder en Demba rijden een ererondje over het veld en de mannen kijken bewonderend toe. De grond is rul en is na een volgende rit geschikt gemaakt voor het planten. Wat een wonder.



Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000 en
ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in ontoegankelijke
gebieden voor:

- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org