



REISVERSLAG 2015 NR.3 OOGSTEN (LANDBOUW, VERS GRAS, EEN NIET VERLOREN OOGST VAN DE KAR).

Deze keer meer plaatjes dan praatjes.

Het is oogsttijd, en de oogst is goed. We bezoeken op onze route diverse landbouw projecten en genieten mee van de oogsten van: de vrouwen- landbouw en de landbouw van de zandpadjongeren, beide in Senegal; de landbouw voor dove vrouwen en die voor vrouwen en dove jongeren in Mauritanië.



landbouw voor dove vrouwen



zandpadjongeren



landbouw voor vrouwen en dove jongeren

De verhuizing

Enkele jaren geleden hebben wij een koe gekregen voor een weesjongen in een traditioneel dorp. Hij zorgde voor de dieren van zijn oom, maar kon daar geen bestaan mee opbouwen. Doordat wij via twee goede geefsters hem een koe konden schenken, kon hij zijn oom vragen een vrouw voor hem te kiezen. Zij hebben nu een koppeltje koeien, samen met de koeien van zijn oom zorgt hij daar uitstekend voor. Zij hebben hun eigen hut en twee kinderen, een meisje Woodi, en een jongetje Barack.

Wij maken om het jaar een omweg om hen op te zoeken. Het valt op dat de omgeving kilometerslang kurkdroog en dor is. Wat niet gebruikelijk is voor dit seizoen.

Bij aankomst is er naast een warm weerzien een grote bedrijvigheid in het dorpje waar de families samen wonen. Zij zijn zich aan het klaarmaken voor een verhuizing. De volgende morgen vertrekken zij tegelijk met ons naar een plek waar ze meer gras voor de koeien en schapen hopen te vinden.



sterke vrouwen in de landbouw



eigenaar van de koe



grootmoeder koe en grootvader stier nog even samen een slokje voor vertrek naar beter gras.



alle dieren opweg naar vers gras!!!

Na vier dagen alleen maar reizen denken we twee dagen te rusten in ons huisje in Senegal. Uitgeteld en herstellende van een fikse diarree, zit ik te genieten van mijn boek, maar word opgeschrikt door een luid gehinnik.

Ik kijk naar het zandpad en zie op hetzelfde moment het paardje door zijn hoeven gaan. De voerman probeert het dier weer op de been te krijgen, maar zonder resultaat. Een jochie van een jaar of tien springt van een voorbijgaande kar en probeert de voerman te helpen. De voerman kan nu hulp halen en met vereende krachten krijgen ze het dier weer overeind. De kar wordt losgekoppeld, het paardje getroost en naar ons erf gebracht om bij te komen met wat haver en water. Even later wordt de kar en de lading door andere hulpvaardigen opgehaald en is alles weer opgelost.

Een hartelijke groet uit Mauritanië.
Woodi Wiljo Oosterom.



Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000
en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in
ontoegankelijke gebieden voor:

- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org

IBAN:NL29 RABO 0356 918890