



REISVERSLAG 2016 NR. 4 HET LOGEERHUIS

Een groep van vijf dove jongens die vorige zomer zijn afgestudeerd als art designers aan de beroepsopleiding van Maison des Sourds in Nouakchott Mauritanië, zijn nu in Dakar.



Het logeershuis in Dakar is voor kinderen en hun ouders om te herstellen en te revalideren van een operatie of voor onderzoek en preoperatieve behandeling voor een operatie. Deze ouders komen veelal uit de uithoeken van Senegal en uit Mauritanië. Zij hebben geen contacten in Dakar en velen spreken geen Frans of Woloff, wat de communicatie voor hen met de mensen in het ziekenhuis wel erg moeilijk maakt. Vaak zijn zij ook nog niet eerder in een grote stad geweest en raken daardoor letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. In het logeershuis krijgen zij begeleiding van en naar het ziekenhuis en is er zo nodig ook contact met de artsen en de apotheek over het medicijngebruik. Ook is er voor sommige patiëntjes fysiotherapie nodig, zoals na ernstige klompvoetoperaties.

Regelmatig betaalt Silent Work voor de operaties van kinderen en de nazorg.



Het huis staat in een nieuwbouwwijk aan de buitenkant van Dakar. Een min of meer arme wijk, waar de grond goedkoop is en er geen harde wegen zijn. We hebben ongeveer twee uur per dag elektriciteit en water.



De ouders koken zelf, zo kunnen ze eten wat ze gewend zijn en is er minder kans op ziekte. Dit huis heeft het zwaar te verduren gehad in de laatste heftige regenseizoenen. De gevel heeft ernstige schade opgelopen. Het huis is gebouwd van in de zon gebakken stenen die niet bestand zijn tegen ernstige regenschade. Daarom heeft het deze weken een opknapbeurt gehad. De beschadigde voorgevel is betegeld waardoor het weer veel minder invloed heeft. Het verschaft eveneens een degelijk en duurzaam uiterlijk.



De buurman is een huis direct naast ons gaan bouwen. Hij maakt er een hoog huis van met een hoge blinde muur, waarop wij uitkijken als we in onze open buitenkamer zitten, waar ook gegeten wordt. Deze grote grijze muur wordt nu opgefleurd door de groep dove kunstschilders.

Toen de eerste stukken

waren beschilderd in rood, geel, groen en blauw, kwamen de kinderen uit school. Ze bleven bewonderend en juichend staan en kwamen zelfs binnen om te kijken naar die mooie felgekleurde muur.

Ongemerkt waren ze over hun aarzeling heen om de kinderen die hier logeren te ontmoeten. Ze zagen niet meer de gehavende gezichtjes of de omgekeerde voetjes, maar ze keken samen naar de felgekleurde muur!

Er is nu een leuk contact ontstaan tussen de kinderen in de wijk en het logeerhuis. Ook was het een mooie ervaring voor de dove kunstenaars die hierdoor een nieuwe klant vonden om binnenshuis een muur te beschilderen.



Ook de ouders tonen hun blijdschap over de vrolijk gekleurde muur in hun tijdelijke gezamenlijke huis. Dit tijdelijk duurt soms meer dan een jaar. Foto's van enkele kinderen van voor of na de behandeling, en vele andere kinderen die met uw hulp geholpen zijn en hierdoor een betere toekomst hebben!



Een lieve groet uit Mauritanië.
Woodi Wiljo Oosterom.

Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000
en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in
ontoegankelijke gebieden voor:

- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org

IBAN:NL29 RABO 0356 918890

